

## Vertelling 8–12 jaar

### Je hebt geluk

Overal waar Jezus komt, vertelt hij verhalen. In huizen, in synagogen (dat zijn een soort kerken) en ook gewoon op straat. Op een dag gaat Jezus naar een hoge berg. Nieuwsgierig lopen zijn leerlingen en andere mensen achter hem aan. Wat zou hij gaan doen?

‘Vast weer verhalen vertellen’, zegt iemand.

‘Op een berg?’ vraagt een ander. ‘Wie gaat er nou vertellen op een berg?’

Tja...

‘God’, zegt iemand ineens. De anderen kijken hem verbaasd aan. ‘God, die vertelt op een berg’, zegt de man nog eens. ‘Dat staat in de Bijbel. Op de berg Sinaï gaf hij tien geboden aan Mozes. Daarmee kon het volk op weg naar het beloofde land.’ De man wijst naar Jezus, die iets vooruitloopt. ‘Misschien gaat hij ook vertellen over het beloofde land.’

Als Jezus een eindje op de berg is, gaat hij zitten. Zijn leerlingen gaan vlak bij hem zitten, de andere mensen daar weer achter. En dan begint Jezus te vertellen:

‘Je hebt geluk als je niet vooraan wilt staan, want jij bent welkom in Gods koninkrijk. Je hebt geluk als je verdrietig bent, want je zult getroost worden.

Je hebt geluk als je niet alles voor jezelf wilt hebben en niet overal de baas wilt zijn, want in Gods wereld voel jij je thuis.

Je hebt geluk als je verlangt naar gerechtigheid, want je zult nog meer krijgen dan je gehoopt had.

Je hebt geluk als je goed bent voor anderen, want anderen zullen goed zijn voor jou.

Je hebt geluk als je eerlijk bent, want dan zul je God zien.

En als je een vreedstichter bent, want je zult een kind van God genoemd worden.

En als mensen je uitlachen of pijn doen omdat je goede dingen doet: dan heb je geluk, want het koninkrijk van de hemel is er voor jou.’

Als Jezus klaar is met vertellen, kijken de mensen elkaar aan.

‘Het was toch anders dan dat verhaal van de tien geboden’, zegt de man die wist wat God op de berg aan Mozes verteld had. ‘Maar het leek er wel op.’

Mattijs Weegenaar

### 8-10 jaar



**Gesprek:** Wat weten de kinderen over het verhaal van God die op de berg Sinaï de tien geboden aan Mozes gaf? Kunnen ze ook een paar geboden noemen? Wat vinden ze: lijkt dit verhaal daarop? Probeer samen drie dingen te bedenken die hetzelfde zijn en drie dingen die anders zijn.



**Spel:** In Nederland hebben we niet veel bergen. Maar er zijn wel andere plekken waar je iets kunt vertellen: je kunt op een podium gaan staan of op een preekstoel. (Het schijnt dat sommige mensen zelfs dingen van de daken schreeuwen.) De kinderen bedenken in tweetallen een bericht waar andere mensen blij van worden. Maak een verhoging in de vorm van een stoel, kist of trapje. Laat de kinderen vanaf deze verhoging hun boodschap verkondigen.



**Creatief:** Maak een poster voor Gods koninkrijk. Als tekst kun je een van de uitspraken van Jezus gebruiken.

### 11-12 jaar



**Gesprek:** Wat weten de kinderen van het verhaal over de tien geboden? Kunnen ze drie verschillen en drie overeenkomsten bedenken met het verhaal van vandaag?



**Creatief:** Hoe zou het zijn in een wereld waarin mensen eerlijk zijn en goed voor elkaar, en waarin ze niet alleen zichzelf belangrijk vinden? De kinderen schrijven een verhaal, gedicht of rap met titel: ‘De wereld op zijn mooist’.